



ETT BUDSKAP OM FRED



OCH

ETT VARNINGENS ORD

“ETT BUDSKAP OM FRED
OCH ETT VARNINGENS ORD”

Av Hans Helighet Mirza Nasir Ahmad
Den tredje efterträdaren till den Utlovade Messias

**ETT BUDSKAP OM FRED
OCH
ETT VARNINGENS ORD**

av

Hans Helighet Mirza Nasir Ahmad
den tredje efterträdaren till den Utlovade Messias

A Swedish rendering of the article:
A MESSAGE OF PEACE
AND
A WORD OF WARNING

Översatt av:

Meer Abdul Qadeer

Kontakt:

Islams Ahmadiyyaförsamling
Nasir Moskén
Tolvskillingsgatan 1
SE-414 82 Göteborg, Sverige
tel. 031-741 64 80, 031-741 64 89
fax. 031-741 64 81
e-post: info@ahmadiyya.se
webb: ahmadiyya.se, alislam.org

Publicerad av:

Islam International Publications Ltd.
Islamabad
Sheephatch Lane
Tillford, Surrey GU10 2AQ
United Kingdom

Tryckt av:

Digital Mouse LTD
Tirgonu street 1, Ogre,
LATVIA, LV-5001

© Islam International Publications Ltd.

Första svenska upplagan 2018

ISBN: 978-91-980714-8-1

Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i någon som helst form, eller på vilket sätt som helst, vare sig elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller någon slags informationslagring och återhämtningssystem, utan skriftligt tillstånd från utgivaren.

ETT BUDSKAP OM FRED

OCH

ETT VARNINGENS ORD

Ett tal av Hans Helighet Mirza Nasir Ahmad

Den tredje efterträdaren till
den Utlovade Messias, frid vare med honom,
den 28 juli 1967 i Wandsworth Town Hall, London, England.



Som ledare för Ahmadiyyaförsamling har jag äran att besitta ett andligt ämbete. I denna ställning har jag ett ansvar som det inte tillåts mig att lägga åt sidan fram till den dag jag drar mitt sista andetag. Detta ansvar omfattar alla mina medmänniskor, var och en som på grund av broderligt band, är mig kär.

Mina herrar, människosläktet befinner sig just nu på gränsen till katastrof. I detta sammanhang är jag budbärare av ett viktigt budskap till er och alla mina bröder. Med hänsyn till tidpunkten skall jag försöka fatta mig kort.

Mitt budskap är ett fredens budskap om harmoni och hopp för människan. Jag hoppas innerligt att ni vill lyssna noga till det jag har att säga och att ni besinnar det med ett öppet och upplyst sinne.

Hadhrat Ahmad från Qadian

År 1835 upptar en ärofylld plats i mänsklighetens historia. Det året föddes ett barn i Qadian, en undangömd by i norra Indien. I generationer hade hans förfäder regerat över området runt Qadian med stor förnämhet. Men den stora familjens anseende hade minskat med inkomsterna och den hade förlorat mycket av sin lyskraft. Barnet som föddes var inget vanligt barn. Det var förutbestämt att han skulle göra en stor revolution, inte bara i det andliga utan också i det världsliga livet. Han kallades för Ghulam Ahmad av sina föräldrar och blev senare känd för världen som Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Han var utsedd av Gud till Messias och Mahdi.

Familjens anteckningar tyder på att han föddes den 13:e februari 1835. Det var ett okunnighetens tidevarv. Inte många människor i den delen av Indien ville lära sig läsa och skriva. Brev blev oftast olästa i avvaktan på någon som kunde läsa dem.

Hans utbildning

Lärarna som anställdes för att instruera honom var inte speciellt lärda. De lärde honom att läsa den heliga Qur'anen men de var inte tillräckligt kompetenta att ens förmedla de mest elementära kunskaperna om syftet med den andliga djupsinnigheten i den heliga skriften. De gav honom också grundläggande kunskaper i persiska och arabiska. Han lärde sig läsa de båda språken men uppnådde inte skicklighet i dem. Han studerade några böcker i medicin under ledningen av sin far som var en ryktbar läkare. Detta var summan av hans totala formella studier. Förvisso tyckte han om böcker och var vanligtvis upptagen med att läsa i sin fars bibliotek, men eftersom lärdom inte var speciellt uppskattad på den här tiden ville hans far att han istället skulle assistera honom

för att han skulle klara av sina världsliga affärer. Han ville också att han skulle fatta intresse för dem och därigenom röna social uppskattning och popularitet. Därför, hädanefter försökte hans far att avråda honom från att studera och varnade honom för att bli en bokmal.

Det är klart att med en sådan enkel utbildning skulle han inte ha klarat av en sådan ofantlig uppgift som Allah anförtrott honom. Därför blev Allah själv hans vägvisare och lärare, och lärde honom meningen med den heliga Qur'anen och själens och livets hemligheter. Allah upplyste hans sinne med sitt eget ljus samt välsignade honom med pennans skicklighet och med uttryckets skönhet och sötma. Han hjälpte honom att skriva massor av böcker med oöverträffad talang och att framföra predikningar som är rika samlingar av andlig kunskap.

Profetian om hans ankomst

Tiden för hans födelse hade förutsagts av de tidigare profeterna och betonades i deras tal och skrifter. Jag vill bara här nämna en sådan profetia av den Helige Profeten Muhammad, profeternas överhuvud, Guds välsignelser och frid vare med honom. Han hade profeterat om en Mahdi för mer än trettonhundra år före det att ett antal falska anspråk till ställningen som Messias och Mahdi skulle dyka upp bland muslimer. Ingen av dessa skulle bli den riktige Mahdi. Det fanns dock en som skulle bli en sann efterföljare till den Helige Profeten, och för att fastställa sanningen i hans anspråk skulle två himmelska tecken komma att visa sig.

Dessa tecken var sol- och månförmörkelserna, som bägge kom att äga rum i samma månad, dat vill säga under månaden Ramadan. Månförmörkelsen skulle uppträda under första möjliga natten för sådana förmörkelser det vill sägas den 13:e. Solförmörkelsen skulle uppträda den andra möjliga dagen för sådana förmörkelser det vill

säga den 28:e. Fastställandet av förmörkelsen under månaden Ramadan bland alla månader på året, och återigen fastställandet av de definitiva datumen för förmörkelsen var verkligen en storslagen profetia.

Att nämna månaden Ramadan och förutsäga en sådan kombination av händelser var att överskrida gränserna för mänsklig kunskap. Faktum är att när tiden var inne, förklarade Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, frid vare med honom, sig vara Mahdi och det följdes av de två himmelska tecknen - de två förmörkelsen, såsom det förutsagts med precision och exakthet. Med största säkerhet var detta profetiska yttrande av den Helige Profeten, Guds välsignelse och frid vare med honom, inspirerat av Allah själv, vilket bevisades genom företeelser omkring trettonhundra år senare.

Utlovade Messias och Mahdi

Så här fullbordades profetian:

Barnet som föddes 1835 förklarade år 1891 att han var den utlovade Messias och Mahdi, frid vare med honom. Med stöd av sitt anspråk framförde han talrika argument och åberopade ett stort antal himmelska tecken. Han presenterade även ett antal av sina egna profetior för världen, varav några fullbordades under hans livstid medan fullbordandet av andra ägde rum senare och fortsätter än idag.

De samtida teologerna avvisade hans anspråk. En av anledningarna till detta var att den Helige Profetens profetia, nämligen den om sol och månförmörkelsen som skulle äga rum under en speciell månad och på speciella datum och som skulle vara tecken på ett sådant anspråks sanning, ännu inte hade fullbordats. Därför kunde han enligt dem inte vara den riktige Mahdi.

Sol och månförmörkelser

Men den Allsmåktige Guden håller alltid sina löften och behandlar sina sanna tjänare med kärlek och fasthet. I enlighet med Hans löfte och den Helige Profetens profetia, inträffade sol och månförmörkelserna under den exakta månaden och på de exakta datumen år 1894. Sålunda är det visat för hela världen att Profeten Muhammads, Guds välsignelser och frid vare med honom, Gud är allsmåktig och suverän.

Gud visade detta tecken inte bara en gång, utan två gånger. Detta fenomen upprepades följande år på det västra halvklotet. De två förmörkelserna visade sig under samma månad och på samma datum så att folk på alla kontinenter, i öst och väst, skulle kunna bevittna Guds makt och suveränitet och sanningen hos den Helige Profeten Muhammad och hans andlige son, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. Stor är den Helige Profeten som förutsade denna profetia grundad på gudomlig kunskap och stor är hans andlige son, i vilkens person den fullbordades.

Från Muhammad, Guds välsignelse och frid vara med honom, till Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, frid vare med dem, gjorde ganska få personer inom loppet av trettonhundra år anspråk på att vara Mahdi, men solen och månen vittnade inte om sanningen utom i fallet av Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. Bara detta borde vara tillräckligt för att få er att opassionerat och allvarligt inse och betänka hans anspråk, vars budskap jag har äran att förmedla till er denna kväll, och på vars sida solen och månen stod som ivrigt vittne till hans sanning och trovärdighet. Så långt om solen och månen, låt oss nu vända oss mot jorden och höra vad den har att säga.

Vid ankomsten av den utlovade Messias och Mahdi, frid vare med honom, skulle underliga och extraordinära jordskred och omstörtande förändringar äga rum, både fysiska och andliga sådana.

Faktum är att de olika revolutionerna och de stora historiska förändringarna är olika dimensioner av samma revolutionära process som var påbörjad vid hans ankomst som Mahdi och Messias, och de bär vittne om hans sanningsenlighet. Dessa jordskred äger rum såsom förutsagts av den Helige Profeten och av den Utlovade Messias, frid vare med dem. Låt mig åberopa några exempel.

Makthavre i öst

Under den första tiden av den utlovade Messias, frid vare med honom, mission fanns det ingen östmakt som kunde rivalisera om makten med de mäktiga och ekonomiskt utvecklade nationerna i väst. Då uppenbarades för honom år 1904 att vissa östnationer snart skulle framträda som viktiga världsmakter och utmana västmakternas suveränitet. Strax efteråt besegrade Japan Ryssland och fastställde sitt anspråk som en östlig världsmakt. Sedan efter Japans fall i andra världskriget, framträdde Kina som en orientalisk stormakt. Uppkomsten av dessa två nationer som världsmakter ändrade historiens gång och allteftersom åren går, kommer deras inflytande att kännas av i ännu större utsträckning. Allt detta hände i enlighet med den gudomliga vilja som avslöjats för den utlovade Messias, frid vare med honom.

Tsarens likvidation

En annan viktig händelse som kraftigt påverkade hela världen under den här tiden är avrättningen av Tsaren, störtandet av hans imperialistiska regim och kommunismens triumf. Den ryska revolutionen som tyckts ha ändrat historiens gång, ägde rum helt i enlighet med det profetiska yttrandet av den utlovade Messias, frid vare med honom. Det var år 1905 som han efter en gudomlig uppenbarelse förutsade att Rysslands Tsar, hans familj och deras

regeringssystem skulle lida hemska kval och förstöras. Det är ett märkligt sammanträffande att inom några månader efter detta profetiska tillkännagivande lades grunderna för ett politiskt parti som ungefär 12-13 år senare störtade monarkin och Tsarens kungliga hus.

Den slutliga uppkomsten av kommunismen och dess vidsträckta förgrening är för välkänt för att behöva någon ytterligare beskrivning. Det är tillräckligt att säga att undergången av Tsarens regim och kommunismens triumf i Ryssland och på andra platser, är ett tragiskt kapitel i mänsklighetens historia, vilket väcker smärtsamma minnen men som under inga omständigheter kan bortses ifrån. Inget land i världen, inklusive ert eget, har varit immunt mot dess sammanstötning. Men vi är varken förvånade eller upprörda över det sätt på vilket dessa händelser har skett. Deras intensitet, snabbhet och riktning har förutsagts av den utlovade Messias, frid vare med honom, och man kommer i sinom tid att finna att de väsentligt har bidragit till fullbordandet av den gudomliga världsordningen.

Två fientliga makter

Det hade förutsagts, och förutsägelsen var åskådlig och detaljerad, att under Mahdis och den utlovade Messias, frid vare med honom, dagar skulle två stora makter uppstå och världen skulle splittras i två fientliga läger. Ingen annan makt skulle vara stark nog att utmana deras överlägsenhet. De skulle slutligen drabba samman och bägge förgås i processen. Hursomhelst var detta inte det enda krig som den utlovade Messias och Mahdi varnat för. Han förutsade fem katastrofer av världsstorlek.

Första världskriget

Vad beträffar första världskriget förkunnade han att det plötsligt skulle ta över världen. Världen skulle bli chockad. Resande skulle komma att möta stora svårigheter. Floder skulle bli röda av blod. De unga skulle bli bestörta intill senilitet. Berg skulle komma att explodera. Krigets skräck skulle göra människor galna. Detta skulle vara tiden för Tsarens undergång. Världskommunisms frö skulle sås. Flottor skulle hållas redo för strid. Stora sjöslag skulle utkämpas. Riken skulle komma att störtas och städer skulle förvandlas till kyrkogårdar.

Andra världskriget

Denna förintelse skulle följas av ännu ett världskrig av än större mått och med värre dödliga konsekvenser. Detta skulle förändra världskartan och omforma nationernas öden. Kommunismen skulle visa sig som en världsmakt och börja diktera villkor. Stora områden skulle falla under dess makt. Det är precis vad som hände efter andra världskriget. Många länder i Östeuropa blev kommunistiska och 700 miljoner människor i Kina följde efter. De nybildade staterna i Afrika och Asien influerades starkt av kommunismen. Världen är delad i två fientliga läger, vart och ett beväpnat upp till örönen med de senaste raffinerade vapnen, redo att kasta mänskligheten in i ett brinnande inferno med död och förstörelse som följd.

Profetian om tredje världskrig

Den utlovade Messias, frid vare med honom, förutsade också att ett tredje världskrig av ännu större format skulle följa det andra. De två motsatta lägren kommer att drabba samman så plötsligt att

alla kommer att drabbas oförberedda. Död och förstörelse kommer att regna från himlen och våldsamma lågor kommer att uppsluka jorden.

Den moderna civilisationens koloss kommer att stupa till marken. Både kommunisterna och de motsatta blocken kommer att förgås i processen. Sovjet och dess underlydande å ena sidan och USA och dess allierade å den andra kommer att förstöras, deras makt brytas, deras civilisation förstöras och deras system splittras. De överlevande kommer att stå förskräckta och bestörta inför tragedin.

Ryssland accepterar islam

Sovjet kommer att hämta sig fortare från katastrofen än västsidan. Det är tydligt i profetian att den ryska befolkningen kommer att återhämta sig och snabbt fördubblas. De skall försonas med sin Skapare och de kommer att acceptera islam och islams Helige Profet, må Allah frid och välsignelse vara med honom. Ett folk som idag försöker utplåna namnet Gud och driva ut Honom från jorden och himlen, skall inse dårskapen i sitt beteende och slutligen underkasta sig Honom såsom trofasta troende i Hans absoluta enighet.

Ni kanske ser detta som fantasier, men de som överlever tredje världskriget skall bära vittnesbörd och bevisa sanningen i det jag har sagt. Dessa är den allsmäktige Gudens ord. De skall bli uppfyllda; ingen kan vända bort Hans kungörelse.

Islams triumf

Slutet på tredje världskriget skall komma att bli början på islams triumf. Folk i stora mängder kommer att acceptera dess sannfärdighet och de kommer att inse att islam enbart är den sanna

religionen och att människans frigörelse skall vinnas genom Profeten Muhammads budskap allena. Må Guds välsignelse och frid vara med honom.

Alla dessa händelser är viktiga milstolpar i mänsklighetens historia; Japans och senare också Kinas utveckling som världsmakter på den orientaliska horisonten, den fullständiga förintelsen av Tsarens Ryssland, kommunismens triumf och dess växande inflytande i världen i stort, det första stora kriget som förändrade världskartan och andra världskriget som fick till stånd en syndaflodsartad omvälvning i världen, är inga vanliga händelser.

Det som hade förutspåtts, inträffade. Vi måste komma ihåg att den utlovade Messias, frid vare med honom, fullgjorde sitt uppdrag och avled i Allahs barmhärtighet den 26:e maj 1908. Alla dessa profetior hade fått vidsträckt publicitet långt tidigare. Därför är det säkert att uppenbarelserna och profetiorna om islams slutgiltiga och världsomspännande triumf skall sättas i verket inom sinom tid, eftersom de är länkar i samma kedja.

Tecknen på islams pånyttfödelse är redan synliga. De kanske inte är så tydliga ännu men de är ändå lätta att urskilja. Islams sol ska slutligen stiga i all sin prakt och upplysa världen, men innan det inträffar måste världen erfara ännu ett krig – ett blodbad – som kommer att lämna mänskligheten skakad och tuktad.

En varning

Men låt oss inte glömma att denna förutsägelse, som alla andra förutsägelser, är en varning och dess fullbordan kan försenas eller till och med kan utebli om människan vänder sig till Gud, ångrar sig och bättrar sitt levnadssätt och beteende.

Människan kan fortfarande avvärja den gudomliga vreden om hon upphör med att prisa rikedomens falska gudom, makt och prestige, etablerar ett äkta förhållande med sin Herre, avhåller sig

från all synd, gör sin plikt mot Gud och människor och lär sig att arbeta för sann mänsklig välfärd.

Allt beror på de länder som dominerar världen idag och som är berusade av frosseriets starka vin, makt och prestige. Är de villiga att skaka av sig detta tillstånd av rus? Är de angelägna att uppnå andlig sällhet och lycka? Om inte, då måste gudomlig vrede drabba dem. Om de inte slutar med sitt ondskefulla beteende, utan framhärdar i sin arrogans, ska ingen makt och inga falska gudar kunna beskydda dem från det utlovade straffet.

Var därför snälla mot er själva och mot era barn. Lyssna till Herrens röst, den allra Nådigaste, alltid Barmhärtige. Må Han le mot er med medlidande och garantera er styrkan och möjligheten att emottaga och dra nytta av sanningen.

Andlig revolution

Så ett ord om den andliga revolutionen som Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, den store andlige sonen till den Helige Profeten Muhammad, Guds välsignelse och frid vara med honom, skulle komma att få till stånd. Vi måste erinra oss om att vid tiden för hans ankomst genomgick den muslimska världen en period av extrem hjälplöshet och förfall. Muslimer var fattiga och okunniga. Industriellt var de efterblivna och de hade förlorat sin initiativkraft för handel och affärer. De hade förlorat politisk makt. Ingenstans i världen kunde de åtnjuta verkligt oberoende. Moraliskt sett hade de gått bankrutt och de led av frustration. De hade till och med förlorat viljan att resa sig och förena sig med de levande och välfungerande nationerna i världen.

Det fanns ingen som försvarade islam, som anfölls från alla håll. Kristendomen var den bittraste och mest aktiva av dessa fiender. Dess missionärer hade gått ut till hela världen med ett ursinnigt angrepp mot islam. Kristna pengar och politiskt makt var redo

och angelägna om att stödja denna mission. Deras måltavla var alltid islam. Kristendomens företrädare var så säkra på seger, att de triumferande förkunnade:

1. Afrikas kontinent var utan tvivel i deras ficka.
2. Det skulle inte finnas en enda muslim kvar i Indien.
3. Tiden var inne för att hissa kristendomens flagga över Mecka.

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, frid vare med honom, var emot allt detta och därför ensam, så när som på några få utblottade muslimer som samlats runt honom. Han hade ingen makt, inga pengar och inget politiskt stöd. Men Han som är Herre och Mästare över alla hjälpte honom. Det var Han som beordrade honom att förkunna för världen att islams pånyttfödelse var nära och att den dag inte var långt borta när islam skulle triumfera över alla andra trosläror genom sin andliga makt.

Jesus, en rättfärdig profet

Ett ord till förklaring innan jag fortsätter. islam lär oss, och vi muslimer tror innerligt att Jesus Kristus var en Guds rättmätig profet och att hans moder var en modell för dygden. Båda omnämns i Qur'anen med vördnad. Maria nämns i Qur'anen som ett renhetens exempel och hon är mer vördnadsfullt omnämnd där, än i evangelierna. Qur'anen fördömer emellertid kyrkans upphöjelse av dem till gudomligheter. Detta och kyrkans vägran att acceptera den Helige Profeten Muhammad, Guds välsignelse och frid vara med honom, har bidragit till den skarpa gränsen mellan den kristna kyrkan och islam.

Ny himmel och ny jord

Den utlovade Messias, frid vare med honom, har sagt:

”Jag funderar jämt på möjligheten av ett beslut mellan oss och den kristna kyrkan. Mitt hjärta blöder på grund av det felaktiga i att dyrka de döda. För vad kan vara mer smärtsamt än att en enkel och ödmjuk mänsklig varelse skulle dyrkas såsom Gud, och att blott en handfull stoft (mänsklig kropp) skulle proklameras som världarnas Herre. Jag skulle ha dött av sorg för länge sedan om inte Gud som är min Herre och Mästare hade tröstat mig med att Allahs enighet skall triumfera till slut, att alla andra gudomar skall förgås och de falska gudarna skall förlora sina anförda gudomligheter.

Den period då Maria prisats såsom Guds moder kommer att gå mot sitt slut och doktrinen om hennes gudomlighet kommer också att försvinna. Den allsmäktige Guden säger i den heliga Qur’anen:

’Om jag vill skall Maria och hennes son Jesus och alla andra som bebor jorden förgås’.

Gud har nu velat att bådas falska gudomligheter måste lida dödens kval. De två gudomligheterna måste därför dö. Ingen kan rädda dem. Med dem skall alla de benägenheter som manat till lydnad av falska gudar också dö. Det kommer att finnas en ny himmel och en ny jord. Den tid är nära när sanningens sol skall stiga i Väst och Europa skall känna den sanne Guden. Därefter skall ångerns dörr stängas, därför att de som så önskade har redan ivrigt stigit in. Endast de skall bli kvar utanför, vilkas hjärtan är förseglade; de som inte älskar ljuset utan mörkret. Alla trosläror skall förgås utom islam och alla vapen skall förstöras utom islams himmelska vapen som varken skall förstöras eller förslösas förrän det har slagit mörkrets alla krafter i bitar.

Den tid är nära då Guds rena enhet skall spridas överallt, och även öknens invånare som är ovetande om alla trosläror, ska känna

i sina hjärtan. Den dagen skall ingen falsk frigörelse eller falsk gud överleva. Ett slag av den gudomliga handen kommer att upphäva alla otrohetens konplotter, **men inte med svärdet eller geväret, utan genom att upplysa själarna med gudomligt ljus och genom att färga fromma hjärtan med gudomlig glans. Inte förrän då kommer ni att förstå vad jag säger.”**

(Tabligh-i-Risalat: vol. VI, sid. 8- 9)

Efter det att dessa profetiska uttalanden gjorts, har den religiösa världen blivit fullständigt förändrad. Den vidsträckta afrikanska kontinenten samlas under islams fana istället för att ställa sig i kristendomens led. I Indien kämpar kristna missionärer med sin blygsel inför att möta även oerfarna unga Ahmadiër. Önskan om att få hissa den kristna flaggan över Mecka finns dock kvar och kommer alltid att förbli en fåfång önskan.

Tecken för fullbordandet av profetiorna om seger för islam blir mer och mer tydliga. Jag har just diskuterat profetian om det tredje världskriget efter vilket islam kommer att träda fram triumferande i full ära, och jag har också visat att denna katastrof kan avvärjas genom verklig ånger och genom att beträda dygdens väg såsom islam har lärt oss. Det är upp till er att välja och att rädda er själva och era barn genom att etablera ett riktigt förhållande till Gud, grundat på visshet och övertygelse, eller att döma er själva och era avkommor till total förintelse genom att välja de vägar som leder bort från Honom.

Varning från en gudomlig varnare

Den gudomlige förmanaren har förmanat er i Guds och hans budbärare den Helige Profeten Muhammads namn, Guds frid och välsignelse varde med honom. Han har gjort sin plikt. Det är min bön att Gud skall skänka er styrka och mod att utföra er plikt. Låt mig slutföra mitt tal med hans egna ord:

”Kom ihåg att Gud har uppenbarat för mig om många jordbävningar. Ni kan vara förvissade om att jordbävningarna som i enlighet med profetiorna har kommit i Amerika och Europa, ska komma även i olika dalar av Asien.

Några av dem kommer att likna domedagen. Många människor kommer att dö, och floder av blod skall flyta. Inte heller fåglarna och djuren kommer att vara immuna mot denna död. En ödeläggelse skall svepa över jordens yta; en ödeläggelse som skall bli den största sedan människans skapelse. Boiningar skall rasera som om ingen någonsin bott i dem. Detta kommer att åtföljas av många andra hemska hemsökelse, utsända från jorden och himlarna, tills deras sällsamma natur blir tydlig för alla förnuftigt tänkande människor.

Man kommer inte att kunna finna några förutsägelser i naturvetenskaplig och filosofisk litteratur. Mänskligheten skall bli svårt betryckt och kommer att undra vad som närmast skall hända. Många skall räddas men många ska gå under. Tiden är nära. Jag kan se framför mig att världen snart skall uppleva en förfärande förödelse. Inte bara jordbävningar utan också andra fasansfulla katastrofer skall drabba människorna, några från himlarna och några från jorden. Detta kommer att hända därför att människor har slutat att prisa den sanne Guden och blivit vilsekomna i världsliga angelägenheter med sina hjärtan, avsikter och ansträngningar.

Om jag inte hade kommit nu så skulle dessa katastrofer ha blivit lite försenade. Men i och med min ankomst blev den gudomliga vreden som varit undangömd på länge, påtaglig. Gud säger: *’Och Vi straffar aldrig förrän Vi har sänt ett sändebud’* (17.16). De som ångrar sig skall finna säkerhet och de som fruktar inför att en katastrof skall drabba dem skall visas barmhärtighet.

Tror ni att ni kan komma undan dessa jordbävningar eller att era planer kommer att rädda er? Inte på några villkor! Den dagen skall alla mänskliga planläggningar och världsordningar

misslyckas. Tro inte att jordbävningarna endast hemsöker Amerika och andra kontinenter men att ert eget land skall förbli säkert. Ni kan verkligen komma att få uppleva större vedermodor. **O Europa! du är inte i säkerhet, Och inte heller du o Asien, skall skonas. O ni som bor på öarna, ingen konstgjord gud skall komma till er undsättning. Jag ser städer falla och bosättningar ödeläggas.**

Den ende sanne Guden har varit tyst länge. Fruktansvärda handlingar gjordes framför Hans ögon och Han sade ingenting. Men nu skall Han avslöja sitt ansikte majestätiskt och vördnadsbjudande. Låt den som har öron höra att tidpunkten inte är avlägsen. Jag har gjort mitt bästa för att föra in alla under Guds beskydd, men det var förutbestämt att det som skrivits skulle ske. I sanning säger jag att detta lands vändpunkt närmar sig snabbt. Noaks tid skall åter framträda framför era ögon, och era egna ögon skall bevittna den katastrof som drabbat Lots städer. **Men Gud är saktmodig i sin vrede. Ångra er, så att ni må visas barmhärtighet.** Den som överger Gud är en mask, inte en människa och han som inte fruktar Honom är död, inte levande.”

(Haqiqatul-Wahi, Ruhani Khaza'in, vol. 22, sid. 268-269)

Och mina sista ord är: All lovprisning tillkommer endast Allah, världarnas Herre.

Människor har alltid önskat fred på jorden. Strävan efter fred är en process som aldrig tar slut. Men hur ska man kunna skapa fred på jorden? Har man uppnått fred efter de två världskrigen, eller på slutet av det kalla kriget? Nej, de ledde bara till en mer splittrad och orolig värld. Våld och krig fortsätter att eskalera och vår värld blir mer och mer brutal för varje dag. Kan man skapa fred genom organiserade konferenser, framställningar, marscher och överläggningar? Eller genom att producera och använda större och farligare vapen?

Är världsfred verkligen möjligt? Vad krävs egentligen för att skapa och bibehålla fred? Vad skall man göra för att fred skall råda mellan olika människor och nationer? Varför har mänskliga ansträngningar inte givit något positivt resultat. Svaret finns i den här lilla boken.

This is the Swedish translation of an address given by Hazrat Mirza Nasir Ahmad, the third successor of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the promised Messiah and Mahdi (peace and blessings of Allah be upon him).

The lecture was delivered on 28th July 1967 at Wandsworth Tawn Hall, London.



ISLAM
AHMADIYYAFÖRSAMLING
Sverige

ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD

ISBN 978-91-980714-8-1



9 789198 071481 >